

# 't Gazetteke

oktober – november – december

**2024**



Contactblad voor gebruikers  
van wzc O.L.V. van Lourdes te Zoutleeuw

**[www.st-elisabethsdal.be](http://www.st-elisabethsdal.be)**



Stationsstraat 36  
3440 Zoutleeuw

# Inhoud

Voorwoord	2
Terugblik	3 - 33
Bewonersnieuws	34 - 35
Gedicht: winter	36
In memoriam	37
Activiteiten	38
Vrije rubriek	39 - 42
Het jaar 1935	43 - 44
Puzzels	45 - 46



# Voorwoord

Beste lezer,

Laat me beginnen met te zeggen dat ik hoop dat jullie allemaal een deugddoende, fijne zomer achter de rug hebben! In opvolging van de vorige huiskrant, waar een tipje van de sluier werd opgelicht wat onze visie betreft, spelen we in deze editie volledig "open kaart"!

## Visie in een notedop - vzw Sint-Elisabeth's Dal

We zijn een organisatie...

- **waar de bewoner zich écht thuis voelt.**

De bewoner blijft aan het stuur zitten van zijn leven.

Ook met een hoge leeftijd kan een bewoner in onze woonzorgcentra nog **voluit leven, in een huiselijke, familiale sfeer**. Wij ondersteunen de bewoner hierin door in te spelen op wat voor hem belangrijk is.

- **die actief inzet op verbinding**, tussen medewerkers, vrijwilligers, bewoners en familieleden. We zijn allen evenwaardig.

Samen vormen we een (h)echt team waarin iedereen van tel is. We zoeken steeds naar een **open, oprechte en positieve verstandhouding in wederzijds vertrouwen**.

- **die gaat voor net dat tikkeltje meer, steeds weer!**

We leggen de lat hoog, zeker wat kwaliteit voor bewoners en medewerkers betreft.

We denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. We denken in oplossingen en niet in problemen. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

We zijn een evenwichtige, warme werkorganisatie die innovatie niet uit de weg gaat.

We willen voortdurend groeien en verbeteren en zetten daarom in op persoonlijke ontwikkeling en talenten van medewerkers.

De afgelopen maanden werd er hard nagedacht over hoe we de vzw nog sterker kunnen maken om deze visie zo goed mogelijk te realiseren. Ondanks de vele beperkingen waar we als vzw mee geconfronteerd worden en de vele regels die we moeten volgen, waar we ons al eens druk over maken. De komende maanden gaan we hier verder mee aan de slag.

De zomer is voorbij, maar samen met iedereen ons verhaal verder schrijven, geeft zeker en vast ook heel veel warmte. En dat is ook wat deze huiskrant, met zowel de terugblik op de afgelopen maanden, als de vooruitblik naar wat komt, doet. Veel lees- en kijkplezier!

Hartelijke groeten,  
Sabine



# Terugblik

## Seniorensportnamiddag Passant 13 juni

Op donderdagmiddag halverwege juni tuften we richting sporthal De Passant voor de seniorensportnamiddag die door de stad georganiseerd werd. Na een flinke portie stoelgymnastiek (met attributen!) begaven we ons naar de grote hal. We probeerden het curling uit en vonden veel plezier in de volksspelen die dit jaar speciaal voor ons werden aangeboden. Het werd een leuke, sportieve namiddag!







### **EK België avondwedstrijd 17 juni**

Het EK voetbal vond plaats van vrijdag 14 juni tem zondag 14 juli in Duitsland. De eerste wedstrijd van de Rode Duivels, werd gespeeld op maandag 17 juni om 18u. Allen vertegenwoordigd en gekleed in de Belgische driekleur zaten we klaar voor de tv in de dagzaal. Iets fris om te drinken in de hand en vers gebakken frieten en een vleesje als snack om te knabbelen. Helaas geen zege voor de Belgen...aan de supporters zal het alvast niet gelegen hebben.











## Picknick 19 juni

De slechte weersvoorspellingen verplichtte ons om de picknick dit jaar binnen te organiseren. De vaasjes met verse bloemen op tafel en een vrolijk muzikje op de achtergrond zorgde meteen voor een gezellige sfeer. Een heerlijk buffet met belegde sandwiches, verschillende soorten pasta, warme panini's,...zorgde voor genoeg keuzemogelijkheden. En om deze middag in schoonheid af te sluiten aten we een heerlijk dessertbordje met chocomousse, rijstpap en fruitsla.









## Buiten wandelen CDV 24 juni

Eindelijk mochten we genieten van zomerse zonnestrallen. Dus geen uitvluchten meer om niet buiten te gaan wandelen. De bewoners van dagopvang 't Mezenhof maakten een kleine wandeling doorheen de tuin en genoten op het terras van die heerlijke warmte.



## Vlaaikesrock 25 juni

In samenwerking met de seniorenraad organiseerde de stad van Zoutleeuw voor de tweede keer Vlaaikesrock! Een gratis concert in het mooie park van het OCMW. Het stralende weer gaf meteen al een positieve noot aan het optreden van Gunther F. Puur genieten in de buitenlucht!







## Crea Zomer 1 juli

Op een creatieve namiddag gingen we aan de slag om papieren bootjes te vouwen die we als slingers konden ophangen als decoratie tijdens de zomer. Verschillende bewoners kenden dit nog uit hun jongere jaren. In deze activiteiten zitten heel wat therapeutische doelstellingen verwerkt. Naast reminiscentie (de tijd van toen) en R.O.T (Ruimtelijke Oriëntatietraining) is het bijvoorbeeld eveneens een training in oog-handcoördinatie en tweehandigheid. Het was voor de bewoners een fijne nostalgische namiddag.





## Croque avond 4 juli

Tijdens onze jaarlijkse croque-avond waanden we ons even in een brasserie. Met een mooi gedresseerd bord verse groentjes en een bruinegebakken croque monsieur (of twee) op een feestelijke onderlegger genoten de bewoners van een lekker avondmaal.



## Italiaanse dessertnamiddag 8 juli

Ciao! Op maandag 8 juli haalden we een stukje Italië in ons woonzorgcentrum naar binnen. We gingen aan de slag om het typisch Italiaanse dessert Tiramisu te maken. We startten met het originele recept met amaretto, mascarpone en boudoirkoekjes en maakten ook nog een variant met speculaas. De bewoners waren in opperste concentratie. Hun noeste arbeid werd nadien beloond met een zelfgemaakte portie zoete zonde. En dat het lekker was...







## Verkoelingspelletjes 10 juli

Met de zomer toch al wat meer in het land, trokken we het terras aan de dagzaal op om onder de parasols en strooien hoeden verkoelings- en bewegingspelletjes te spelen. We brachten het kind in ons weer even naar boven met bellenblazen en waterpistolen en oefenden het evenwicht met het doorgeven van balletjes met een lepel. Er werd heel wat afgelachen!









## Uitstap brouwerij Wilderen 11 juli

Met een brouwerij op amper 10 minuutjes rijden van onze voordeur mag een bezoekje niet ontbreken tijdens de zomermaanden. Een Trippel Kanunnik, Wilderen Kriek of Wilderen Goud, eventueel aangevuld met een coupe ijs of lekkere appelstrudel,... er was voor ieder wat wils. Het werd een gezellige namiddag en we keerden tevreden huiswaarts.





## Verse fruitsla CDV 12 juli

Fruit is een belangrijke leverancier van voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Vrijdag 12 juli maakten de bewoners in het CDV zelf een heerlijke fruitsalade. Een bolletje vanilleijs erbij voor wie het wenste en we konden er weer even tegen.





## Uitstap De Vesten – optreden De orgelman 16 juli

Op uitnodiging van De Vesten gingen we op 16 juli een optreden van een orgelspeler bijwonen. Op bekende liedjes zoals 'Marie-Louise' en 'Dat kleine café' wiegden we mee. Het was een fijne en muzikale namiddag en voor sommigen onder ons een blij weerzien met oude bekenden van de stad Zoutleeuw. De moeite waard!





## Petanque 18 juli

Petanque of ook wel jeu de boules genoemd. Donderdag 18 juli zochten we een schaduwrijk plekje op de parking van het wzc om een balletje te werpen. Het bekende balspel, waar verschillende bewoners zich aan waagden, zorgde voor veel plezier!



## Uitstap Bolero 19 juli + 12 sept

Een zomer zonder bezoek aan het ijssalon is geen zomer. Op vrijdag 19 juli en donderdag 12 september trokken we dus met onze busjes vol bewoners naar "de Bolero" in Zoutleeuw. Omdat het in juli net iets té warm was buiten, zochten we de verkoeling van de airco binnen op. Ook tijdens ons bezoek in september, toen het al wat frisser was, waren we blij met onze gereserveerde plaatsen binnen in het ijssalon. Pannenkoeken met ijs, royale coupes of een milkshakes: er was keuze te over. De bewoners waren uitgelaten of net heel stil aan het genieten. Maar één ding is zeker, enórm smaken deed het!









## Hitteplan: ijsjestoer 30 juli en 1 augustus

Heel warm weer vraagt om extra verkoeling. Tijdens de warmste dagen van de zomer deden we een ijsjestoer doorheen het WZC waarbij de bewoners konden kiezen tussen een lekkere frisco of een zoet waterijsje: hmmm...



## Olympische Spelen 26 juli - 11 augustus

Tijdens de zomer van 2024 stonden er Olympische Spelen op het programma. Ditmaal was Frankrijk (Parijs) het gastland waar de top van atleten uit tal van disciplines zich sportief konden bewijzen in een gooi naar een bronzen, zilveren of gouden medaille voor hun land. Ook in ons woonzorgcentrum gooiden we de creatieve handen en sportieve beentjes los tijdens onze eigen Olympische Spelen. We knutselden fakkels die de dagzaal in de Olympische sfeer onderdompelden, voorzagen elke verdieping van een Olympische vlag op canvas en maakten medailles uit klei. Er passeerden heel wat sporten: badminton, fietsen, rollerbal, turnen, golf, ... Aan het einde van de Olympische weken werd er een receptie gehouden en werden de medailles en certificaten uitgedeeld. Proficiat aan alle deelnemers, WZC OLV van Lourdes is trots op jullie!!











## **Fruitsap maken: 14 augustus**

Niets zo lekker als een verfrissend glas versgeperste fruitsap en nóg meer wanneer je er zelf de inspanning voor gedaan hebt! De bewoners gingen aan de slag met een stapel sinaasappelen en een fruitpers om henzelf en de medebewoners te voorzien van extra vitamientjes. Hmm... lekker!



## **Fruitsla maken: 16 augustus**

Een fruitsalade maken is heel eenvoudig en supersnel gedaan. Zeker en vast met zoveel helpende handen onder de bewoners. We kozen voor seizoensgebonden en favoriete fruitsoorten waaronder ananas, druiven, avocado,... De combinatie van de verschillende soorten fruit zorgde voor een mooi maar ook smakelijk kleurenpalet!









## Bezoek De Vesten – Kleur- en vormspel: 19 augustus

Dankzij het mooie weer wandelden een kleine groep van bewoners van De Vesten naar OLV van Lourdes voor de maandelijkse gezellige koffieklets. Tussendoor werd het vorm- en kleurenspeel gespeeld. Kunnen bewoners de afbeeldingen terug vinden met de juiste vorm en kleur? Een soort kienspel om alzo je kaart voor het eerst vol te krijgen.





## Gezelschapsspelen: 20 augustus

Gezelschapsspelen zorgen voor veel gedeelde speelpret, zowel bij groot als bij klein. Ze ondersteunen de cognitieve ontwikkeling waarbij taalvaardigheid, geheugen, motoriek en concentratie worden aangesproken. Wij ontdekten samen met de bewoners het spel Jenga, Vier op een rij en domino.



## Budingens kermis: 2 september

Budingens kermis of ook wel "Bunge" kermis genoemd...vierde zijn vijf jarig bestaan gedurende vier dagen lang. Een gezellig evenement waarbij een gans weekend lang kermisattracties en foodtrucks staan en er van alles te beleven valt. Op maandag 2 september werd een dag speciaal voor de senioren georganiseerd met optredens van Gunther F, Tina Rosito en Marco. Een zeer aangename muzikale namiddag met een tasje koffie en taart.







### **Grote uitstap: 4 september**

Op woensdag 4 september stond eindelijk onze grote uitstap op het programma. We vertrokken met een grote tourbus richting Hasselt, iedereen paraat en blij, voor de boottocht op het Albertkanaal. Bij aankomst aan de kaai maakten we een groepsfoto in Hawaïaanse stijl alvorens we naar de boot begeleid werden door de kapitein en mochten plaatsnemen aan mooi gedekte tafels. Na afvaart rond 11u30 werden we verwend met een lekkere lunch terwijl het landschap langzaam aan ons voorbij ging. Na het eten kwam de zon tevoorschijn waardoor we de kans kregen om het dek op te gaan om daar gezellig iets te drinken. Terug aangemeerd keerden we moe maar voldaan terug huiswaarts waar we de dag samen afsloten in de eetzaal van het WZC. Ook hier stonden de tafels mooi gedekt op ons te wachten: veel dank aan vrijwilligster Vivianne!









## Fietsen met stadsfiets Zoutleeuw: 4, 11, 18 juli + 19, 21 en 29 aug

Wat hebben we er lang op moeten wachten... Eindelijk mooi weer en de kans om de stadsfiets te gaan halen en een rit op de route te maken. Gewapend met helm en jas fietsten we verschillende malen richting Drieslinter of Wilderen doorheen een mooie groene omgeving op de route. Een beetje sporten, maar vooral genieten!









## Kookclubje: 11, 17 juli, 29 augustus + 5, 12 september

In ons vers opgericht kookclubje haalden we reeds enkele voormiddagen onze kookkunsten boven. Met deze generatie dames en heren hebben we nog heel wat culinaire kennis in huis om bijvoorbeeld een lekkere tomaten- of paprikasoep te maken. Maar evengoed zandkoekjes, cupcakes of appelflappen om in de namiddag te presenteren als extraatje bij de koffie. Alle deelnemers zetten zich goed in om het telkens tot een goed einde te brengen. Met een smakelijke beloning tot gevolg.







**Uitstap markt Tienen:  
16 juli + 20 en 27 augustus +  
10 september**

Op dinsdagvoormiddag kunnen we in Tienen steevast terecht voor een marktbezoek. Wat snuisteren tussen de "prulletjes", neuzen in de kledij, scoren snoepjes aan de snoepkraam of net vers fruit aan het groenten- en fruitkraam: voor ieder wat wils. Afsluiten met een natje op een terras en de voormiddag is leuk gepasseerd.









# Nieuw bij ons

- mevr. Magda Timmermans woont bij ons sinds 17 juni 2024
- mevr. Hélène Gegeest woont bij ons sinds 26 juni 2024
- dhr. Jozef Lenaerts woont bij ons sinds 22 juli 2024
- dhr. André Joseph woont bij ons sinds 22 augustus 2024
- dhr. André Stiers woont bij ons sinds 29 augustus 2024

*Welkom, nieuwe bewoners!*





# Verjaardagen



## OKTOBER

04/10	Sieke David	94 jaar
23/10	Lea Dumon (AW)	85 jaar
24/10	Peter Goossens (CDV)	56 jaar



## NOVEMBER

04/11	Julia Hinnisdaels	88 jaar
06/11	Louis Keyen	83 jaar
08/11	Guy Bamps (AW)	68 jaar
19/11	Carine Van Meroye	58 jaar
22/11	Lucienne Moyson	84 jaar
27/11	Emerence Grossiels	88 jaar
29/11	Paula Geysembergh (CDV)	78 jaar
30/11	Jeannette Desmet	88 jaar

## DECEMBER

01/12	Sophia Haesevoets	86 jaar
03/12	Lucia Ceuleers	82 jaar
03/12	Agnes Thomas (CDV)	78 jaar
06/12	Maria Knapen	88 jaar
11/12	Simonne Bamps	92 jaar
12/12	Jef Hermans	91 jaar
17/12	Henri Busschodts	78 jaar
25/12	Magda Janssens (AW)	77 jaar
28/12	Hilda Buggenhoudt (AW)	92 jaar
29/12	Magda Timmermans	80 jaar

CDV = centrum voor cagverzorging  
AW = assistentiewoningen





# Gedicht

## Winter

Winter. Je ziet weer de bomen  
door het bos, en dit licht  
is geen licht maar inzicht:  
er is niets nieuws  
zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet  
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt  
is het nooit volledig duister, nee,  
er is de klaarte van een soort geloof  
dat het nooit helemaal donker wordt.  
Zolang er sneeuw ligt is er hoop.

Herman de Coninck  
uit: Zolang er sneeuw ligt.  
Brugge: Orion. 1975





# In memoriam †



mevr. Lucienne Jordens  
overleden op 30 juni 2024



mevr. Marie-Thérèse Thieleman  
overleden op 22 juli 2024



mevr. Annie Vangeel  
overleden op 22 juli 2024



mevr. Marie-Louise Wuestenberg  
overleden op 7 augustus 2024



mevr. Simonne Swartenbroek  
overleden op 9 augustus 2024



mevr. Lisette Rosseels  
overleden op 7 september 2024



dhr. Georges Jacobs  
overleden op 8 september 2024



dhr. Jean Smets  
overleden op 13 september 2024

*Jullie zijn verhuisd van de wereld  
Naar het hart van de mensen  
Die van jullie houden  
Daar leven jullie verder*





# Activiteiten



## OKTOBER

*di 1 okt*  
passant met Bobby Prins

*vr 4 okt*  
frietkot

*ma 14 okt*  
modeshow  
Carmens Collectie

*do 17 okt*  
verjaardagsfeest

*do 24 okt*  
mossel-feest

*do 31 okt*  
halloween namiddag  
pannenkoeken

## NOVEMBER

*ma 4 nov*  
allerzielenviering

*wo 6 nov*  
herfstontbijt

*do 7 nov*  
gebruikersraad

**Seniorenweek:**  
*ma 18 nov*  
*tot en met vrijdag 22 nov*

*20/11*  
Familie kien namiddag

*do 21 nov*  
seniorenmenu

*wo 27 nov*  
Sint voor de kind personeel

*do 28 nov*  
verjaardagsfeest



## DECEMBER

*wo 4 dec*  
de Sint komt langs

*do 12 dec*  
kerst bloemschikken

*zo 15 dec*  
kerstmarkt in huis

*ma 23 dec*  
kerst kienen

*di 24 dec*  
groot kerstfeest

*do 26 dec*  
verjaardagsfeest

*vr 27 dec*  
eindejaarsmenu +  
eindejaars misviering

*di 31 dec*  
spetterend eindejaarsfeest  
met veel lekkers





# Vrije rubriek

## De geschiedenis van het feest van de dynastie

Sinds 1866 wordt Koningsdag gevierd op 15 november, de datum van het naamfeest van Leopold (in de Germaanse kalender) en van Albert (in de gewone kalender). Koningsdag of beter bekend onder zijn andere naam

'Feest van de Dynastie' heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Gedurende de regering van koning Leopold I werd de koning gevierd op de verjaardag van zijn eedaflegging (21 juli, nog steeds de Belgische nationale feestdag) én op zijn geboortedag, 16 december.

Onder de regering van koning Leopold II werd dat zijn naamdag op 15 november, in de Germaanse liturgie het feest van de Heilige Leopold.

Albert I verplaatste het feest na zijn aantreden naar zijn naamdag op 26 november, het feest van Albertus van Oberaltaich.

Aangezien zijn moeder op die dag in 1912 overleed, werd al snel weer de datum van 15 november aangenomen. Deze datum lag vanaf 1922 echter te dicht bij de nieuwe viering van Wapenstilstandsday. Kardinaal Mercier stelde daarom voor de Zalige Albert de Grote als Belgische heilige aan te nemen en de viering te plaatsen op 27 november.

Bij de heiligverklaring van Albert de Grote in 1931 werd zijn feestdag in de Romeinse heiligenkalender ingeschreven op 15 november. De datum van het Koningsfeest werd dan ook vanaf het aantreden van koning Leopold III definitief vastgesteld op 15 november, zowel de feestdag van de Heilige Leopold als van de Heilige Albert.

Het feest werd oorspronkelijk het "Naamfeest van Zijne Majesteit de Koning" genoemd. Tijdens het regentschap van prins Karel (1944-1950) besliste de regering in 1945 om de viering te hernoemen in "Feest van de Dynastie" en zo slechts indirect te verwijzen naar de afwezige koning.





Na het aantreden van koning Boudewijn I van België besloot zij in 1952 de viering nogmaals te hernoemen tot "Koningsdag". De benaming Feest van de Dynastie wordt soms nog gebruikt, ook al stuurde premier Jean Van Houtte in 1953 een circulaire rond, met de melding dat deze benaming fout was.

Koningsdag werd oorspronkelijk gevierd met een Te Deum in de Basiliek van Koekelberg.

Deze dienst werd geleid door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel. In het hele koninkrijk worden Te Deums en andere

ceremoniële plechtigheden bijgewoond door de lokale autoriteiten. In 2001 werd deze in wezen religieuze plechtigheid vervangen door een burgerlijke plechtigheid. Deze plechtige zitting, in aanwezigheid van de koninklijke familie en van prominente genodigden, bestaat uit toespraken, getuigenissen en de hulding van verdienstelijke landgenoten. Deze plechtigheid vindt 's middags plaats in het parlement.

Het Te Deum in de voormiddag vindt, op initiatief van de kerkelijke overheid, nog steeds plaats in de kathedraal van Sint-Michiël en Sint-Goedele, alsook in andere kerken. Op deze plechtigheid zijn de leden van de koninklijke familie aanwezig. Het koningspaar zelf is nooit aanwezig op het Te Deum, dat schrijft het protocol voor.

Op Koningsdag worden ook de onderscheidingen in de nationale orden (de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II) uitgereikt. In de federale overheidsdiensten en sommige andere openbare diensten hebben de ambtenaren op Koningsdag een vrije dag. In het leger is deze dag een feestdag die gevierd wordt met een feestdiner, zelfs banket ter ere van de koning.

Koningsdag is ook de officiële feestdag van de Duitstalige Gemeenschap van België.



*Bron: Nieuwsblad.be*





# Vrije rubriek

## Het ontstaan van een aantal kerstgebruiken

Kerstmis. Een heerlijke tijd, vol gezelligheid en familiebijeenkomsten. Een tijd van gewoonten en gebruiken zoals de kerstkrans die men op tafel legt of aan de voordeur hangt of de kerststronk als vieruurtje of dessert. Maar waar komen deze 2 gebruiken nu precies vandaan? Wanneer en waar zijn ze ontstaan? Zijn ze eeuwen oud of tamelijk recent?

### **De kerstkrans: teken van leven en geluk**

De oorsprong van de christelijke kerstkrans gaat waarschijnlijk terug tot de tijd van de Romeinen, toen mensen kransen gebruikten als blijk van hun overwinning. Het ging hier vooral om laurierkransen. Later hingen Germaanse stammen versieringen op als teken van licht, geluk en lang leven tijdens de lange, koude winters. De Christenen namen deze gewoonte pas over in de Middeleeuwen en gebruikten de kerstkrans als onderdeel van hun voorbereidingen op Kerstmis.

Laurierkransen werden vaak opgehangen als teken van overwinning op achtervolging, den en ceder symboliseerden kracht, genezing en onsterfelijkheid. Hulstbladeren met de rode bolletjes symboliseren Jezus en het bloed. In de 17de eeuw volgden de kransen de Christenen naar de andere kant van de Oceaan en raakten ook in Amerika ingeburgerd. Boeren zagen er een bron van inkomsten in na het hooiseizoen. Vandaag de dag is de kerstkrans het symbool bij uitstek van de feestdagen, teken van leven en licht, liefst van hulstbladeren, zelfs al kennen de mensen de symboliek hier niet meer van. Kerstkransen worden aan de voordeur gehangen met allerlei versieringen in. Of op de feesttafel gelegd, met kaarsjes in.





## De kerststronk

De oorsprong ligt bij een oud, heidens gebruik tijdens de Winterzonnepunt, waarbij een echt houtblok werd opgestookt om veel warmte en licht te hebben op deze donkere nacht. Hoe langer de houtstronk brandde, hoe meer geluk de familie het volgende jaar zou hebben. De beste stronk was die van een fruitboom, omdat die symbool stond voor overvloed. Soms werd de stronk gezegend met wijn of gezouten water. De asse werd bijgehouden en uitgestrooid op de velden. Een deel van de asse werd ook in huis bewaard, het huis werd op die manier beschermd tegen blikseminslagen.



Het heidense gebruik werd nadien overgenomen door de Christenen. Een slimme bakker zag er wel iets in en maakte toen een gebak dat leek op de houtstronk. Zo ontstond de kerststronk, die daarna versierd werd met figuurtjes als hoefijzers en klavertjes vier als geluksbrengers, paddenstoeltjes als teken van overvloed, kerstmannen... Je kan nu een kerststronk uit ijs kopen of eentje uit biscuit, versierd met chocoladeschilfers of ander lekkers.

*Uit: [https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/feestdagen/44829-het-ontstaan-van-een-aantal-kerstgebruiken.html#google\\_vignette](https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/feestdagen/44829-het-ontstaan-van-een-aantal-kerstgebruiken.html#google_vignette)*



# Het jaar 1935

## Ma Barker en zoon Fred doodgeschoten

Op 16 januari 1935 probeert de FBI Fred Barker, die zich samen met zijn moeder in een vakantiehuisje schuilhoudt te arresteren. Dat leidt tot een 4 uur durend vuurgevecht waarbij Kate en Fred Barker omkomen. Kate "Ma" Barker, was een vermeende legendarische Amerikaanse crimineel, net als haar zonen. Barker wist hen vaak uit de handen van justitie te houden door voor ze te pleiten bij de politieagenten die ze gearresteerd hadden. Dat ging soms met woedeaanvallen van haar kant gepaard.



## Eerste vrouw op zuidpool

In de winter van 1934 vaart Caroline Mikkelsen met haar echtgenoot, kapitein Klarius Mikkelsen, mee op een walvisvaarder naar Antarctica. Op 20 februari 1935 gaan zij, samen met zeven bemanningsleden, in een reddingsboot aan land. Caroline Mikkelsen is hiermee de eerste vrouw die het zuidpoolgebied betreedt.

## Wereldtentoonstelling op de Heizel

De Wereldtentoonstelling van 1935 is een wereldtentoonstelling die van 27 april 1935 tot 25 november plaatsvindt te Brussel aan de Heizel. Er zijn 24 officiële en 5 niet-officiële deelnemende landen. De expositie verwacht 20 miljoen bezoekers. Het hoofdthema is transport, maar ook de kolonisatie komt aan bod met de 50ste verjaardag van de Kongo-Vrijstaat. Er is een voorstelling van het nieuwe medium televisie door de firma Philips. Er zijn ook vele werken van Paul Delvaux en René Magritte te zien.





## Geen joodse dokters meer

Op 15 juli 1935 worden de Neurenberger Rassenwetten uitgevaardigd, die bepalen dat huwelijken en buitenechtelijke seksuele omgang tussen joden en 'Ariërs' verboden zijn. Daarnaast worden joden uit de ambtenarij verbannen en mogen ze geen arts meer zijn aan algemene ziekenhuizen. Vele joden worden, vaak om relatief kleine vergrijpen, naar gevangenissen of concentratiekampen gestuurd



## Vijf keer zonsverduistering

In 1935 vinden vijf zonsverduisteringen plaats. Dit aantal komt uiterst zelden voor, de eerstvolgende keer dat er vijf verduisteringen in een jaar plaatsvinden zal zijn in 2206.

## Geboren in het jaar 1935

**2 jan - Paula Vangilbergen, bewoner van wzc O.L.V. van Lourdes**

8 jan - Elvis Presley, Amerikaans zanger (overleden 1977)

**14 feb - José Deglin, bewoner van wzc O.L.V. van Lourdes**

25 feb - Pepe, Braziliaans voetballer en trainer

**2 mrt - Maria Lavigne, bewoner van wzc O.L.V. van Lourdes**

11 apr - Pierre Kartner (Vader Abraham), Nederlands zanger en liedjesschrijver (overleden 2022)

15 apr - Miel Cools, Vlaams zanger (overleden 2013)

**1 jun - Albert Stiers, bewoner van wzc O.L.V. van Lourdes**

**2 jul - Lutgarde Godfroid, bewoner van wzc O.L.V. van Lourdes**

29 sep - Jerry Lee Lewis, Amerikaans rock-and-roll-zanger en -pianist (overleden 2022)

25 nov - Gerda van Cleemput, Belgisch schrijfster (overleden 2022)



## Het weer

In België telt april 1935 het hoogst aantal neerslagdagen: 29 (normaal 17) en valt er in mei 6 dagen na elkaar sneeuw in de Hoge Venen.



# Puzzels

## Woordzoeker thema winter

W	I	N	T	E	R	P	R	E	T	S	S	L	S	WINTER
S	W	L	W	I	T	I	M	E	U	L	W	A	C	SNEEUW
S	N	E	E	U	W	H	S	U	I	E	I	B	H	SLEE
A	O	D	U	O	K	W	E	P	T	E	N	W	A	IJS
U	G	L	D	A	L	G	O	N	J	S	T	U	A	SCHAATSEN
J	J	W	G	P	E	P	E	N	R	N	E	E	T	SNEEUWPOP
T	G	E	T	I	W	T	D	T	G	W	R	E	S	MUTS
S	J	I	N	U	N	E	R	R	A	L	S	N	E	SJAAL
R	A	I	E	A	O	S	E	U	U	A	L	S	N	WINTERPRET
O	A	E	W	I	T	N	A	I	N	A	A	A	I	ERWTENSOEP
V	N	L	E	W	I	N	T	E	R	J	A	E	U	WANTEN
S	S	I	U	H	L	E	G	O	V	S	P	O	E	KOUD
E	G	E	R	W	T	E	N	S	O	E	P	I	R	SNEEUWBAL
E	T	I	S	P	D	E	R	P	N	R	S	R	E	VORST
														WIT
														WINTERSLAAP
														IGLO
														GLAD
														TRUI
														VOGELHUIS



# Puzzels

Rebus: Welk kerstliedjes worden hier gezongen?



oplossing: Er is een kindeke geboren op aard



oplossing: Stille nacht





sint **elisabeth's** dal VZW

wzc O.L.V. van Lourdes  
Stationsstraat 36  
3440 Zoutleeuw  
[www.st-elisabethsdal.be](http://www.st-elisabethsdal.be)